

Kinderdienst

**Je bent uniek, maar je bent niet
de enige!**



**Voorganger: Wim Bevelander
I.s.m. de evangelisatiecommissie
10 maart 2013**

Kinderdienst 10 maart 14.30 uur Lexmond
"Je bent uniek maar je bent niet de enige"

Welkom/ mededelingen

Aanvangslied: Opwekking 518

Opwekking 518 - Heer u doorgrondt en kent mij.

Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot
ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Bemoediging en groet

Samen zingen:

Iedereen is anders

Refr.
Iedereen is anders, niemand is als jij
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
Iedereen is anders, okido! (2x)

Je bent misschien wat eigenzinnig
alleen jouw manier is goed
maar je moet goed begrijpen
dat iemand anders het anders doet!

want, ...

Refr.
Iedereen is anders, niemand is als jij
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
iedereen is anders, okido!

God heeft ieder mens geschapen
bijzonder en heel speciaal
met een uniek karakter
en zo verschillen we allemaal!

Refr.
Iedereen is anders, niemand is als jij
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
iedereen is anders, okido! (2x)

Inleiding op het thema en gebed

Wim Bevelander zingt: Maleachi
 God heeft zijn manieren

Samen zingen:

Je bent bijzonder

Je bent een wonder, oh ja
Je bent bijzonder, ja ja
Je bent heel speciaal
Weet je dat o ja, ja ja

Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent een hele grote schat o ja, jaja

Soms denk ik ach wat stel ik voor
Ben ik niet een hele grote domoor
Een banaan, die niemand ziet staan
Maar nee, dat is niet waar, luister maar

Je bent een wonder, o ja
Je bent bijzonder, ja ja

Je bent heel speciaal
Weet je dat o ja, ja ja

Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent een hele grote schat o ja, jaja

Schriftlezingen: Jes. 49:16.
Ps. 139: 1-5

Wim zingt: Briljant
Sjakkie

Overdenking en verhaal Had ik maar een groene neus

Samen zingen:

Superheld , wie is de grootste.

Refrein:
Wie is de grootste
De allergrootste in de zaal,
De grootste van ons allemaal?
Wie is de grootste?
Ik wil wel weten wie dat is.
Ik hoop dat ik me niet vergis.

Zou het de slimste zijn
Iemand die kan lezen, elke letter elk getal?
Zou het de slimste zijn?
Welnee, ben je mal?

Zou het de langste zijn:
Lange benen, lange armen en een lange nek?
Zou het de langste zijn?
Welnee, ben je gek?

Zou het de rijkste zijn?
Is het iemand met de meeste euro's bij elkaar?
Zou het de rijkste zijn?
Welnee, ben je raar?

Refrein :
't Is niet de slimste
en niet de langste van de klas,
Of iemand met het meeste geld.
Maar wie de minste
En dus een dienaar durft te zijn
Die is onze superheld.

Die is een superheld!

Voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotzang:

Samen in de naam van Jezus Opwekking 167.

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van god is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Zegen