

Zondagavondprogramma
Lux Mundi
Tweede halfjaar 2020



september - december 2020



=====

Voor vragen en suggesties over het Zondagavondprogramma:
Rob van der Wal, Dorpsstraat 125, 4128BX Lexmond
Email: wal5@xs4all.nl

Lux Mundi

Zondagavondprogramma 2020

2e half jaar

We leven in bijzondere tijden. Toch willen we ook in het kerkelijk leven de draad weer oppakken. Zo gaat in het nieuwe seizoen ook het avondprogramma weer voorzichtig van start. Voorzichtig, maar ook gestimuleerd door het feit dat we intussen kunnen terugkijken op een bijzondere serie Zomerzondagavonden. Best gewaagd om in deze tijd op de zomerse avonden iets te organiseren, maar het werden waardevolle avonden!

En zo kijken we ook vooruit. In dit boekje een beeld van de avondvieringen in de komende maanden. Met veel vaste onderdelen. Maar ook met enkele aanpassingen. Samen aan de maaltijd schuiven we maar even door naar het post-corona tijdperk.

Maar wel Goud van Oud en ds. Beer bij Kerk op Schoot. Nel Rijnveld laat ons kijken naar de 'luisteraars' van beeldhouwer Ernst Barlach en ds. Erick Versloot neemt ons op Eeuwigheidszondag weer mee op een muzikale reis.

Zondagavonden in Lux Mundi. Met rust en stilte, tijd voor bezinning. Met uitbundigheid en passie: tijd om te vieren, ja ook in deze bijzondere tijd.

Van harte welkom!



Zondagavondprogramma 2020 2e halfjaar

juli, aug		Zomerzondagavonden: dit jaar stonden we stil bij het thema Een Goed Verhaal
6 sep	18.30u	Heilig Avondmaal
13 sep	18.30u	Een zorgzame kerk
20 sep		Startzondag
27 sep	18.30u	Goud van Oud
4 okt	18.30u	Kerkdienst, doopdienst
11 okt	18.30u	Tienerdienst
18 okt	16.00u	Kerk op Schoot
25 okt	19.30u	Avondgebed
1 nov	18.30u	Beelden van Ernst Barlach, Nel Rijnveld-Schep
8 nov	18.30u	Heilig Avondmaal
15 nov	18.30u	ZWO
22 nov	18.30u	Requiemviering met ds. Erick Versloot
29 nov	18.30u	Kerkdienst
6 dec	18.30u	Verrassing
13 dec	19.30u	TOP2000 dienst
20 dec	19.30u	Avondgebed
24 dec	22.00u	Kerstnachtdienst
25 dec		Kerstmis, geen avondviering
27 dec	18.30u	geen dienst
31 dec	19.30u	Oudejaarsviering

Startdag 2020

"Het goede leven"

20 september



De startdag heeft als thema 'het goede leven'. Dat is het jaarthema van de meeste PKN kerken in Nederland. Wat maakt het leven goed? Wat geeft het leven zin? Ds. de Reuver schrijft: "Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe". <https://www.protestantsekerk.nl/thema/startzondag/>

Voor Lux Mundi heeft de dag een bijzonder accent: het vormt ook de startdag van ons project *Lux Mundi voor Oeganda*. U leest er over in Profiel en de Brief op Zondag.

Na de kerkdienst is er een coronaproof programma bedacht. Ieder gemeentelid kan een puzzeltocht volgen. Te voet (in Lexmond) of met de fiets (parcour Lexmond - Hei en Boeicop - Vianen) passeren de gemeenteleden woonadressen van 75-plussers. Daar aangekomen pikken ze een aanwijzing van de puzzel op en komen ze in de gelegenheid voor een praatje (ontmoeting, omzien naar elkaar). Dat zal na zo veel maanden kerkluwte een lavende werking hebben, zo hopen wij. Het is niet de bedoeling dat de puzzelaars bij de ouderen naar binnen gaan.

Op het grasveld bij Lux Mundi zal een rustpunt worden ingericht met Oegandese hapjes.

WELKOM!

Een *gewone* Kerkdienst.

Zondagavonden in Lux Mundi. Met regelmatig iets bijzonders. Maar ook met 'gewone' kerkdiensten. In de traditie van. De schoonheid van de viering met haar rijke liturgie. Het Heilig Avondmaal. Samen luisteren naar het Woord van God. Naar muziek. Overdenking. Samen zijn.

De reguliere vieringen worden gehouden op:

6 sep 18.30u	Heilig Avondmaal	ds. M.A.Th van der Kooi-Dijkstra
4 okt 18.30u	Kerkdienst, doopdienst	ds. W.A. Roskam
8 nov 18.30u	Heilig Avondmaal	ds. G. den Hartogh
29 nov 18.30u	Kerkdienst	ds. B.E. Lamain
31 dec 19.30u	Oudejaarsviering	ds. J. de Jong-Buursma



GOUD VAN OUD DIENST

27 september, aanvang 18.30 u



Vanwege alle corona maatregelen is de GOUD VAN OUD DIENST dit jaar anders dan u van ons gewend bent, maar toch vertrouwd. Ook dit jaar zullen de koperblazers uit Tienhoven met hun klanken invulling geven aan de dienst en ook onze eigen Lux Mundi Bovenstemgroep levert weer een bijdrage. Helaas kunt u zelf niet meezingen, maar we zien het als een kans om eens extra goed naar de teksten te luisteren en te genieten van de stemmen en klanken.

U bent van harte welkom op 27 september om door middel van uw aanwezigheid en de zangers en blazers de Lofzang gaande te houden.

Commissie
bijzondere
avonddien-
sten



KUN JE GELOVEN ZONDER KERK?

11 oktober, aanvang 18.30 uur

Geloven kun je prima doen zonder andere mensen toch? Daar is Suster Bertken een mooi voorbeeld van. Zij liet zich speciaal opsluiten zodat ze niet afgeleid zou worden door andere mensen en dingen die gebeuren in het dagelijks leven. In haar eentje in haar cel kon ze zich helemaal op God richten. Het ging haar prima af. We gaan op verschillende manieren bezig met de vraag: Kun je geloven zonder kerk?

De kerk, het is allemaal zoveel gedoe. Je moet vroeg opstaan en ervaart de kerkdienst misschien wel als erg saai. Het duurt lang, de dominee vertelt een verhaal waar jij je niet in herkent, de muziek is ouderwets en ga zo maar door. En als we ook in ons eentje kunnen geloven, zonder andere mensen, waar hebben we die kerk dan voor nodig?

We zijn benieuwd wat jij vindt!



Kerk op Schoot

18 oktober, aanvang 16.00u.



Op zondagmiddag 18 oktober 2020 zal de Evangelisatiecommissie voor de allerkleinsten een **Kerk op Schootdienst** organiseren. Natuurlijk is dominee Beer er ook weer bij.

Van 16.00 uur tot ongeveer 17.00 uur horen, zingen en vertellen we over 'Vijf broden en twee vissen'. Een verhaal uit het Nieuwe Testament. Speciaal voor kinderen van 0-4 jaar.

Beleef het mee!



Avondgebed

25 oktober en 20 december,
aanvang 19.30 uur

Dit najaar staat er weer twee keer een Avondgebed op het programma: een eenvoudige avondliturgie met liederen, gebeden en korte lezingen.

De diensten duren een klein half uur, en hebben een verstild, intiem karakter; muziek en stilte spelen een belangrijke rol. We beginnen en eindigen het avondgebed in stilte.



Lux Mundi voor Oeganda

20 oktober,
aanvang 18.30u



In de ZWO avondviering zullen we aandacht geven aan ons nieuwe jaarproject *Lux Mundi voor Oeganda*. Met welke projecten in Oeganda is Lux Mundi verbonden? Hoe lopen ze en hoe zijn ze van invloed op het leven in Oeganda? Welke acties lopen er al in Lexmond, en welke willen we de komende tijd opzetten om het project te steunen. Hoe kunnen de verschillende werkgroepen, jeugdclubs, commissies meedoen en aandacht aan het project geven? Wat te denken van een avond met Oegandese muziek, een Jambé workshop, een bezoek aan een migrantenkerk, een sponsorloop? We willen er graag met elkaar over nadenken. Doe jij ook mee?



Ernst Barlach en 'de luisteraars'

1 november, aanvang 18.30 uur

Ernst Barlach leefde van 1870 tot 1938, maar zijn werk heeft ook in de 21^{ste} eeuw niet aan actualiteit ingeboet. Hij stelt in zijn werk menslievendheid en menswaardigheid centraal.

Barlach kwam van Lutherse huize en liet zich inspireren door de christelijke mystiek.

Hij was een belangrijke Duitse expressionist.

In 1906 maakte hij een reis naar Rusland, die door het leed dat hij daar aantrof van grote invloed was. Barlach ontwikkelde hierna zijn kenmerkende stijl: beelden van mensfiguren, met nadruk op het gezicht en de handen, die vaak een innerlijke gesteldheid en sterke emoties uitdrukken.

We kijken naar 'Der Fries der Lauschenden' (een reeks luisteraars) een serie van negen uit eikenhout gesneden beelden. We kunnen ze zien als negen verschillende mensen, vrouwen en mannen.

We kunnen ze ook zien als negen kwaliteiten, negen mogelijkheden van mens-zijn, negen uitnodigingen om meer en echt mens te worden.

Ook staan we stil bij psalm 103 een psalm die zich zo'n beetje in het hart van de bijbel bevindt.

Nel Rijnveld

DE EEUWIGE RUST - in Woord en muziek

22 november, aanvang 18.30u

"In de hemel kan het toch bijna niet mooier zijn?!", zei een man ontroerd die het requiem van Fauré hoorde.

Requiem - vanouds wordt mensen uitgeleide gedaan met muziek en zang vol troost en visioenen. De eeuwige rust wordt bezongen in mooie metaforen, troostrijke beelden en hartveroverende muziek. Alsof het aller moeilijkste moment - afscheid nemen - het allermooiste aan tekst en muziek oproept, als een troostrijk houvast en kompas. Alsof de mens die verlangt naar de hemel ons op aarde het mooiste en beste aan muziek en teksten nalaat.

Deze avond van het kerkelijk oudjaar gaan we op verkenning en horen en zien delen van klassieke requiems van oude meester als Mozart en Fauré, maar ook van hedendaagse musici als Stijn van Loo die op teksten van Huub Oosterhuis een hedendaags requiem schreef. Ook staan we stil bij de rijke protestantse traditie, het sterke verlangen van Psalm 42 van een hert dat naar water smacht of de liefelijke gezangen van Paul Gerhardt. Ook een vertolking van 'Ik heb een steen verlegd ' van Bram Vermeulen en Claudia de Breij 'Mag ik dan bij jou' ontbreken niet. Het wordt een uur waarin we een reis maken in de wereld van afscheid en nieuw begin met de helende kracht van woorden en de troost van muziek. In beeld en geluid, maar ook door enkele solisten live gezongen, met tekst en toelichting en een enkel instrumentaal lied op vleugel en orgel.

Predikant en muzikant ds Erick Versloot neemt ons mee in een reis door de Bijbel, zijn vertelling van verhalen achter de liederen en de vertolking van welhaast hemelse muziek op aarde.



Een zondagavond met verrassingen

6 december, 18.30 uur

Zondagavond 6 december is Lux Mundi vanzelfsprekend open. Hoe de avond eruit gaat zien, is nog niet bekend. Zal de avond in het teken staan van Advent of zal er iets anders centraal staan?

Laat je verrassen in Lux Mundi op 6 december!



TOP2000 dienst

13 december, aanvang 19.30u



Benieuwd naar de 7^e TOP2000 dienst in Lux Mundi?

Hoe zal TOP2000 café Lux Mundi eruitzien in de 1,5 meter omgeving?

Wat zal ds. Joost Schelling vertellen?

Wat zal dit jaar het thema zijn?

Welke muziek zal live worden vertolkt?

Wordt het één dienst of twee diensten?

Zal er weer een muziek-quiz zijn?

Welkom! Info volgt ...



Kerstnachtdienst

24 december, aanvang 22.00u.

Ook dit jaar organiseert de Evangelisatiecommissie traditiegetrouw de jaarlijkse **Kerstnachtdienst**.

De manier waarop we dit jaar de nacht van de geboorte van Jezus kunnen vieren, is op het moment van het verschijnen van dit boekje nog onduidelijk.

We zullen ongetwijfeld nog steeds te maken hebben met een maximum aantal mensen dat de kerk mag bezoeken. Daarom zijn we nog volop bezig met de organisatie van een mooie, alternatieve viering voor de hele gemeente en alle belangstellenden die graag de Kerstnachtdienst bezoeken.

Houdt u daarom vooral *Profiel* en *Brief op Zondag* in de gaten







september - december 2020

