

Zondagavondprogramma
Lux Mundi
Eerste halfjaar 2021

januari - juni 2021





Voor vragen en suggesties over het Zondagavondprogramma:
Rob van der Wal, Dorpsstraat 125, 4128BX Lexmond
Email: wal5@xs4all.nl

Zondagavondprogramma Lux Mundi 2021 1e half jaar

We beleven een bijzondere tijd. Ook kerkelijk is veel anders dan anders. Toch is er gelukkig ook nog veel hetzelfde. Daarom hierbij ook maar 'gewoon' een programmaboekje voor het Zondagavondprogramma 1e halfjaar 2021. We houden vol, en nodigen u van harte uit voor deze bijzondere avonden in Lux Mundi. In de afgelopen maanden beleefden we—ondanks corona—prachtige avonden en ook het nieuwe programma kent weer veel mooie onderdelen.

Concerten, leerdiensten, met nieuwe en vaste gasten. Blader het boekje eens door en zet vast een datum in uw agenda. En: geef een exemplaar aan uw vrienden.

Zondagavonden in Lux Mundi.

Welkom voor alle Lexmonders en gasten uit de regio.



Zondagavondprogramma 1e halfjaar 2021

3 jan	18.30u	Kerkdienst	ds. C. van der Kooi
10 jan	19.30u	Avondgebed	
17 jan	18.30u	Heilig Avondmaal	ds. A. Driebergen
24 jan	19.30u	Huiskamer-church concert met Delise	
31 jan	18.30u	Kerkdienst	ds. J.T. Wolleswinkel
7 febr	16.00u	Kliederkerk	
14 febr	18.30u	Leerdienst <i>Het</i>	dhr. A. D. Noordam
21 febr	18.30u	Leerdienst <i>goede</i>	dr. S. Janse
28 febr	18.30u	Leerdienst <i>leven</i>	dr. J. van Eck
7 mrt	16.00u	Kerkdienst	ds. B. Ridder
14 mrt	18.30u	Dichter bij het lied	ds. D.J. Versloot
21 mrt	18.30u	Jeugddienst	
28 mrt	18.30u	'Laad' me met rust	ds. Jan Visser
4 april		Pasen (geen avondviering)	
11 april	18.30u	Kerkdienst	ds. B. Lamain
18 april	19.30u	Avondgebed	
25 april	19.30u	Meditatieve wandeling	
2 mei	20.00u	Concert 76 jaar Vrijheid.	
9 mei	18.30u	Heilig Avondmaal	ds. B. Ridder
16 mei	18.30u	IDAHOT wake	ds. J. Visser
23 mei	18.30u	Pinksteravond	
30 mei	18.30u	Kerkdienst	ds. L. de Jong
6 juni	18.30u	Huiskamer concert met Theo van Tellingen	
13 juni	18.30u	Muziek en Poëzie	ds. J.O.C. Bouma
20 juni	18.30u	Heilig Avondmaal	
27 juni	18.30u	ZWO viering	
4 juli		aanvang Zomerzondagavonden	



Een *gewone* Kerkdienst.

Aanvang 18.30u

Zondagavonden in Lux Mundi. Ook in 2021. Met regelmatig iets bijzonders. Maar ook met 'gewone' kerkdiensten. Zonder opgave vooraf, gewoon naar binnen lopen. Luisteren naar lezingen, muziek en zang. Het Heilig Avondmaal. Woorden van God. Geloofsbelijdenis. Overdenking. Samen zijn. Juist in deze bijzondere tijd.

3 januari	kerkdienst	ds. C. van der Kooi
17 januari	Heilig Avondmaal	ds. A. Driebergen
31 januari	kerkdienst	ds. J.T. Wolleswinkel
7 maart	kerkdienst	ds. B. Ridder
11 april	kerkdienst	ds. B. Lamain
9 mei	Heilig Avondmaal	ds. B. Ridder
30 mei	kerkdienst	ds. L. de Jong
20 juni	Heilig Avondmaal	

Avondgebed

10 januari en 18 april, aanvang **19.30 uur**

In deze maanden staat er weer twee keer een Avondgebed op het programma: een eenvoudige avondliturgie met liederen, gebeden en korte lezingen. De diensten duren een klein half uur, en hebben een verstillend, intiem karakter; muziek en stilte spelen een belangrijke rol. We beginnen en eindigen het avondgebed in stilte.



Kliederkerk

7 februari, aanvang 16.00 uur

Samen ontdekken, samen vieren, samen eten: dat is Kliederkerk in Lux Mundi. Tijdens Kliederkerk staat een bijbelverhaal of bijbels thema centraal. Samen worden deze verhalen op creatieve wijze ontdekt en verwerkt, speciaal voor jonge kinderen. Ontdekken over God en Jezus in alledaagse dingen.



ONDER VOORBEHOUD

ONDER VOORBEHOUD

ONDER VOORBEHOUD

HUISKAMER-CHURCH-CONCERT MET DELISE

24 januari, aanvang 19.30u



Als de corona-maatregelen het toelaten komt Delise opnieuw naar Lux Mundi. Op 24 januari met een programma vol Nederlandstalige luisterliedjes met een boodschap, waarbij Delise zichzelf akoestisch begeleidt op gitaar en piano.

Het concert maakt deel uit van 'Zingen in de kerk' van Kerk in Actie.

Aanvang 19.30 uur.

Welkom!



Het goede leven

Drieluik van leerdiensten

aanvang 18.30u



14 februari: dhr. A. D. Noordam

21 februari: dr. S. Janse

28 februari: dr. J. van Eck

Op deze data hopen de bovenstaande predikanten een leerdienst te houden over 'Het goede leven', het jaarthema van de PKN.

Op weg door het leven moeten we ons aan regels houden, anders gaat het niet goed met ons.

Onze samenleving is niet meer die van vroeger. Aan de orde zal komen hoe gaan we nu om met de leefregels van de HEER, onze God. Samen op weg naar het goede leven!



Zie ook de PKN website:

www.protestantsekerk.nl/verdieping/jaarthema-het-goede-leven-leven-in-het-perspectief-van-gods-licht/

Liederen van Passie en Pasen

ds. Erick Versloot

14 maart, aanvang 18.30 u

*Op weg naar het Paasfeest
Schatgraven in het Liedboek
Op zoek naar parels in de schat der eeuwen.
Muziek, zang, poëzie en overdenking....*



Een mooie manier om je voor te bereiden op het Paasfeest is door muziek te luisteren, verhalen te horen en te zingen. Wat heeft mensen bewogen om het geheim van Pasen te verwoorden en op muziek te zetten? Wat willen ze ons nu vertellen? Wanneer je zo'n verhaal eenmaal kent, gaat een lied meer voor je leven, zing je het bewuster, beleef je het meer intens, klinkt het voorgoed anders.

Predikant-muzikant **Erick Versloot** uit Woerden zal na enkele meditatieve notities over zingen aan de hand van een aantal liederen ons meenemen door de tijd. Met passie, beweging en humor vertelt hij en speelt hij en begeleidt hij de zang op de vleugel en het orgel.

We krijgen letterlijk en figuurlijk een beeld van dichters en componisten en zullen de geschiedenis van het ontstaan van een lied horen en soms ook welke geschiedenis een lied later in mensenlevens heeft geschreven.

Zo zullen we met elkaar schatgraven naar parels in het Liedboek –
Liederen van Passie op weg naar Pasen



Jeugddienst

21 maart, aanvang ?

Een dienst voor en door jongeren.
Samen geloven, samen ontdekken,
samen vieren, samen in muziek. Wat
gaat de avond brengen? Gezelligheid,
inhoud, swingend? Dat is nog even een verrassing.
Kom en laat je verrassen.

JEUGD
DIENST

‘Laad’ me met rust!

met ds. Jan Visser

28 maart, aanvang 18.30u.

Druk druk druk, wie roept dat niet met grote regelmaat?
Geen tijd, voor jezelf, voor de ander, voor God.
Dominee Jan Visser vertelt ons hoe we rust kunnen vinden in
onze, altijd te volle, agenda's.

Kom en laad je, met rust.



Meditatieve Wandeling

25 april , aanvang 18:30

Deze avond zullen we waarschijnlijk anders invullen dan gebruikelijk. We willen een meditatieve wandeling gaan maken. Tijdens de wandeling krijgt u teksten aangereikt ter overdenking evenals mooie muziek en liederen om onderweg naar te luisteren. In de stilte of in gesprek met een ander hopen we op een fijne wandeling met mooie inzichten. Verdere informatie volgt nog te zijner tijd.



Het goede leven: 76 jaar Vrijheid

2 mei, aanvang 20.00u

In 2019 en 2020 vierden we 75 jaar Vrijheid. In Lux Mundi was er op zondag 5 mei 2019 al een drukbezocht Bevrijdingsconcert. Ook voor zondag 3 mei 2020 stond een concert op het programma. Vanwege de pandemie kon dat niet doorgaan. Op 2 mei 2021 proberen we het opnieuw. Want het blijft van belang dat we stilstaan bij het feit dat we al zo lang in vrijheid mogen leven. En wat is er dan mooier dan in vrijheid samen muziek te maken en Het Goede Leven te delen.

**75 JAAR
VRJHEID**

IDAHOT-wake

16 mei, aanvang 18.30u

Voorganger: Ds. Jan Visser

Op 17 mei is het Internationale Dag tegen Homofobie en Trans-fobie (IDAHOT). Op 16 mei organiseert Lux Mundi een wake (avondgebed) om het geweld en de discriminatie waar LHBT's (Lesbisch Homoseksueel Bi-seksueel Transgender) wereldwijd, binnen en buiten de kerk, onder lijden te gedenken.

Sinds enige jaren organiseren kerken in tientallen Europese plaatsen IDAHOT-wakes en ook dit jaar is er weer zo'n avondgebed in ons dorp. In Lux Mundi worden in stilte en in woorden, met liederen, lezingen, gebeden en getuigenissen van LHBT's zelf de slachtoffers van geweld en discriminatie herdacht. Gezamenlijk wordt het vertrouwen uitgesproken dat onder de hemel ruimte voor iedereen is, zonder onderscheid. Met de IDAHOT-wake wil de werkgroep de hoop levend houden dat die ruimte er eens in de hele wereld zal zijn.

Meedenken of meehelpen?

Ligt deze thematiek je na aan het hart of heb je er in je persoonlijke leven mee te maken en wil je bijdragen aan de voorbereiding of uitvoering van deze wake? Neem dan contact op met Wilco van Snippenberg via 06-48472778 of cwivs@hotmail.com.





Huiskamer-concert met Theo van Teijlingen. 6 juni, aanvang 18:30

Heel blij zijn we dat hij helemaal uit Goes een keer naar “ons” Lexmond wil komen. Theo werkt tegenwoordig als docent levensbeschouwing op het CIOS: "Of ik nu voor de klas sta of op een kansel, in een zaaltje of op het toneel van een concertzaal, het gaat mij er om dat ik mensen mag proberen te troosten, te inspireren, wakker te schudden en aan het denken te zetten met mijn liedjes en verhalen..."

Naast gitaar dulcimer en andere instrumenten neemt hij ook een koffer met symbolen en andere voorwerpen mee. Zijn muzikale wortels liggen in de folkmuziek. Hij werd ooit door voormalig televisiepresentator Jos Brink in een t.v. interview de 'zingende dominee' genoemd. Met zijn luisterliedjes en kleinkunst wordt hij wel eens vergeleken met Elly & Rikkert, Boudewijn de Groot of Stef Bos maar hij klinkt toch het meest als Theo. Hij schreef inmiddels 4 boekjes met teksten, verhalen en gedachten. Bracht ook 5 cd's uit met daarop zijn luisterliedjes. Voor ons verzorgd hij deze avond een “huiskamer” concert met een goed verhaal er tussendoor gegeven.

Theo... een troubadour met een verhaal.

Je hebt zijn zegen

13 juni 2021, aanvang 18.30u

*Hans Bouma, verhaal en poëzie –
Rudolph de Jong, piano*



Het verhaal achter Psalm 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp, aldus de dichter van Psalm 121. Wat stond hem voor ogen toen hij, met achterlating van zijn gezin daar in Kapernaüm, samen met andere pelgrims de lange en niet ongevaarlijke reis naar Jeruzalem ondernam? In deze dienst vertelt hij bij monde van Hans Bouma zijn verhaal, met als titel *Je hebt zijn zegen*. Een even spannend als troostrijk verhaal waaraan pianist Rudolph de Jong muzikaal deelneemt. Het verhaal wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage *Hoe gelukkig het einde* (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).

ZWO viering: Geen dak boven je hoofd

27 juni, aanvang 18.30u

Wat betekent het als je geen dak boven je hoofd hebt, geen familie om je zorgen en vreugde mee te delen aan tafel.. Hoe is het om te leven op straat? In de dienst komen verschillende verhalen langs over het leven zonder een dak boven je hoofd. Verhalen van toen en nu en uit Oeganda en dichterbij.







januari - juni 2021

