

Vieren en Leren
in Lux Mundi
tweede halfjaar 2023

september - december 2023



Lux Mundi programma Vieren en Leren

2e half jaar 2023

Een nieuw seizoen gaat van start, ook in Lux Mundi. Met als jaar-thema: Ga mee. Dit boekje geeft een overzicht van de plannen voor de zondagavond en een aantal activiteiten van de werkgroep Leren. Met als bijzonderheid de maand oktober als Maand van de Muziek. Een serie muzikale avonden met o.a. Deo Datus, een Bach Cantate, de All-in-One praiseband en een prachtige muzikale film. Ds. Harmke neemt ons mee in bezinningsmomenten over Psychische gezondheid en Rouw. Daarnaast kent het programma ook weer vaste onderdelen zoals Schuif maar aan... en een viering met ds. Erick Versloot. En dan in de adventstijd Nel Rijnveld-Schep over Engelen en de 10e TOP2000. Ga mee, zing mee, doe mee....

Welkom in Lux Mundi!

”Ga mee”



Zondagavondprogramma

| | | |
|------------------|--------|---|
| 10 sep 17 sep | 18.30u | Schuif maar aan Startdag, |
| 1 okt | 18.30u | Deo Datus |
| 8 okt | 18.30u | Bach cantate. |
| 15 okt | 19.00u | All-in-One Praiseband |
| 22 okt | 19.00u | Film <i>Young at heart</i> met Nel Rijnveld-Schep |
| 29 okt | 16.00u | Kerk op schoot |
| 5 nov | 18.30u | Heilig Avondmaal. Ds. M. Snaterse |
| 12 nov | 18.30u | Schuif maar aan |
| 19 nov | pm | Jeugdendienst MUZIEK met ds. Harmke Heuver |
| 26 nov | 18.30u | Requiem viering Ds. Erick Versloot |
| 10 dec | 18.30u | “Engelen” met Mevr. N. Rijnveld-Schep |
| 17 dec | 19.30u | TOP-2000 |
| 24 dec | 22.00u | Kerstnachtdienst |
| 31 dec | 19.30u | Oudejaarsavond, dr. M.C.A. Korpel |

Programma Leren

| | |
|--------|---|
| pm | Bijeenkomst over psychische gezondheid |
| 13 okt | <i>In Gods Naam</i> met Bastiaan Ragas |
| 13 nov | Bijeenkomst over rouw |
| 23 nov | Liturgisch bloemschikken met Margret Eveleens |



Startzondag Lux Mundi 17 september 2023



”Ga mee”

WIJKAVONDEN SEPTEMBER 2023

Thema:

Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

De wijkouderlingen willen u en jou in de week na de startzondag, van harte uitnodigen voor onze wijkavonden. Op een informele, speelse manier gaan we met ons jaarthema aan de slag.



Maandag, 18 september: Wijk 4 van Gea van Muijden

Dinsdag, 19 september: Wijk 2 van Peter Kleppe

Woensdag, 20 september: Wijk 3 van Marjan van de Graaf

Donderdag, 21 september: Wijk 1 van Bertel Kon

Vanaf 19.45 is er koffie en thee en we starten om 20.00 uur.
Fijn als u/jij aanwezig kunt zijn op deze inspirerende wijkavonden
voor ontmoeting en gesprek.

Hartelijk welkom in Lux Mundi

Bijeenkomst over psychische gezondheid

met ds. Harmke Heuver

Datum: nader te bepalen

“We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar, maar toch zijn we broertjes en zusjes” zong ik als kind vrolijk met Elly en Rikkert mee. En zo is het ook. We dragen allemaal wat mee aan talenten en mogelijkheden, en ook aan valkuilen en beperkingen. Maar sommigen van ons hebben daar een etiket bij. Een sticker. Een psychische diagnose. En dat kleurt je leven. En misschien ook je kerkgang.

Voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis of ander psychisch ‘probleem’ (kan ook ervaren worden als rijkdom!) organiseer ik een bijeenkomst. Denk aan autisme, ADHD, depressie, PTSS, angststoornis... nou ja de mensen die het betreft weten zelf wel waar het over gaat. Om te delen. Om er niet van weg te lopen, en open te zijn over wat je bezighoudt. Om te horen wat de kerk ermee kan/moet. Als je twijfels hebt over de opzet of de veiligheid, laat het me dan weten. In verband met die veiligheid wil ik ook graag dat iedereen zich vooraf even aanmeldt: harmkeheuver@gmail.com of 06-40375901.

In Profiel schreef ik dat ik dacht aan donderdagavond 28 september, maar ik begreep al van twee geïnteresseerden dat een ochtend fijner zou zijn. Laat het weten als je ook geïnteresseerd bent, en dan prikken we samen een geschikt moment.

Ds. Harmke Heuver



OKTOBER: MAAND VAN DE MUZIEK IN LUX MUNDI

DEO DATUS

zondag 1 oktober
aanvang 18.30 u

Op 1 oktober treedt het Koor Deo Datus voor ons op in Lux Mundi. De eerste muzikale avond in oktober, de Maand van de Muziek in Lux Mundi. Het bekende regionale mannenkoor Deo Datus uit IJsselstein heeft vaker opgetreden in Lexmond en omgeving. Het koor zal verschillende Christelijke en andere liederen ten gehore brengen. Het prachtige lied Zing, lach, huil, bid van Ramses Shaffy zal zeker de revue passeren. Als gemeente zullen we ook enkele liederen samenzingen met het koor. Het koor staat onder leiding van Jeroen de Vaal.



BACHCANTATE

zondag 8 oktober
aanvang 18.30 uur



Zondag 8 oktober staat er een bijzondere avonddienst op het programma, een dienst waarin de ons welbekende predikant Martin Boon voorgaat. Een muzikale dienst, een Bachcantate, met medewerking van de cantorij van de Koepelkerk Arkel en verschillende (professionele) muzikanten en solozangers. Een avond met prachtige muziek van Bach. De Bachcantate wordt 's middags in Arkel opgevoerd en 's avonds in Lexmond. Welkom!

All-in One

zondag 15 oktober
aanvang 19.00u



Deze avond komt Praiseband All in One met ons nadenken over het thema 'aanbidding'. Wat is het en wat moeten we er mee in ons dagelijks leven. Een avond waarin we veel samen zingen. De band uit Ameide is al vaker bij ons geweest dus weten we dat het een avond wordt vol inhoud en goede muziek. We kijken er naar uit jullie dan te ontmoeten!
Van harte welkom !

In Gods naam *met Bastiaan Ragas*

vrijdag 13 oktober

aanvang: 16.00u en 20.30u

Theater Periscoop Gorinchem

Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Bas neemt jou mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste boek ter wereld.



Voorstelling 'In Gods naam'

Bastiaan, katholiek geboren, is enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via een vriendschap met een predikant heeft hij zich verder verdiept in de context van deze oerverhalen. Veel van zijn generatiegenoten zijn onbekend met deze verhalen of hebben ze af gerveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en bestuderen van deze teksten is Bastiaan er echter van overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd.

In een avondvullende voorstelling gaat hij kris kras door de Bijbel en licht hier bekende en onbekende verhalen uit. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend. Verhalen over angst, lief-

de, hoop en moed. Op kunstige wijze verweeft hij zijn herkenbare persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij leest voor uit de Evangelieën, zingt uit de Psalmen (op eigen wijze) en oreert met Spreuken.

Tegenspeler Yvonne van den Eerenbeemt neemt verschillende rollen uit de verhalen aan en roept Bastiaan en het publiek soms tot de orde: 'Dit staat er helemaal niet, ook al is het wel altijd zo uitgelegd'. Soms speelt de acteur God, een (stille) getuige of een figurant. Een multi-instrumentalist, Martijn Beekers, geeft muzikale ondersteuning en rijgt moeiteloos het repertoire van Elvis, spirituals, Bach en Hazes aan elkaar. De theatervoorstelling 'In Gods naam' sluit aan bij het jaarthema 'Ga mee!'. Het biedt een uitgelezen kans om elkaar als gemeenteleden buiten de kerkelijke setting te ontmoeten en je te laten raken, zowel door het verhaal van een ander als door verhalen uit de Bijbel.

Als gemeenteleden van Lux Mundi krijgen wij, samen met nog 4 gemeentes uit deze omgeving, de gelegenheid om deze mooie voorstelling te bezoeken. Mede dankzij financiële steun van de PKN kunnen wij deze voorstelling aanbieden voor de voordelige prijs van 10 euro. U/ jij kunt naar de middag- of avondvoorstelling gaan.

Bij een interview met Bastiaan, onlangs in Trouw, stond de kop: "Het is magisch wat er gebeurt als je verhalen in de Bijbel leest.

Wanneer?

Vrijdag, 13 oktober 2023. De middagvoorstelling begint om 16.00 uur en de avondvoorstelling om 20.30

Waar?

Theater Peeriscoop; Boerenstraat 11 B in Gorinchem

Kaartverkoop?

We beschikken over 25 kaarten voor de middag- en 25 kaarten voor de avondvoorstelling.

Kaarten à 10 euro zijn vanaf **1 september** te bestellen bij Erica van Zessen.

Via de mail: ericavanzessen@gmail.com of bellen/appen 06-45269594

Daarna is het de bedoeling dat u/jij het geld overmaakt naar bankrekening: NL 03 RABO 0336 0039 27 t.n.v. Protestantse Gemeente Lexmond onder vermelding van "theatervoorstelling 13/10"

FILMAVOND met Nel Rijnveld-Schep:

zondag 22 oktober

aanvang: 19.00u



Young at Heart

Het waargebeurde
verhaal van de
laatste repetitie
weken van het

"Young at Heart" koor, waarvan de gemiddelde leeftijd 81 jaar is en van wie de meeste tegen hun gezondheid ingaan om deel te nemen. Hun muziek is onverwacht, druist in tegen het stereotype van de leeftijdsgroep met nummers van bijvoorbeeld James Brown, de Pointer Sisters, Coldplay en Sonic Youth. Deze documentaire gaat over de voorbereidingen van hun nieuwe optreden, een concert in hun thuisplaats. Het gaat goed, ondanks allerlei hartverscheurende gebeurtenissen.

In de Lux Mundi-muziekmaand een passende film voor alle leeftijden. Deze anderhalf uur durende film laat ons zien met hoeveel passie dit ouderenkoor oefent en optreedt.

De opening van deze avond wordt verzorgd door **Mevrouw Nel Rijnveld-Schep** uit Lopik. We houden een korte pauze tussendoor waarin we een kopje thee of koffie drinken. Na de film gaat Nel met ons in gesprek over de film.

Na afloop zal er worden gezorgd voor een hapje en een drankje. Young@Heart, een grote hit op filmfestivals, is met zijn prachtige hoofdrolspelers hartverwarmend en ontroerend en de ultieme feelgood film!



WELKOM op deze mooie muzikale filmavond!

'Kerk op schoot'

zondag 29 oktober

16.00 uur



Kerk op schoot is een sprankelende, belevingsgerichte dienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Tijdens deze dienst beleven baby's, peuters én hun (groot) ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen deze keer het Scheppingsverhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten.

Met deze vieringen maken jonge kinderen én hun (groot)ouders op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten.

'Schuif maar aan'

zondag 12 november

aanvang: 18.30 uur

Thema: Fair Trade

Eerlijk eten; wat is dat?



Deze keer organiseren wij de maaltijd in samenwerking met de diaconie. Tijdens de maaltijd willen we met elkaar in gesprek gaan over bovenstaand onderwerp.

Denkt u, denk jij na bij alles wat je koopt?

In hoeverre heeft dit te maken met ons geloof?

Uiteraard zullen wij met de inkopen voor deze maaltijd rekening houden met eerlijk eten.



Bijeenkomst over rouw

maandag 13 november

met ds. Harmke Heuver

aanvang 20.00u

Ineens overkomt het je. Iemand overlijdt, en je wordt getroffen door het verlies. In de afbeelding hierbij staat: "Mensen denken dat rouw langzaam kleiner wordt met de tijd. In werkelijkheid blijft rouw even groot, maar langzaam begint het leven er groter omheen te groeien." Het sluit mooi aan bij wat rouwexpert Manu Keirse noemt het 'overleven' van rouw, in plaats van verwerken. We hebben allemaal te maken met verlies. Er zijn heel veel soorten verlies, die allemaal aandacht vragen. Voor een bijeenkomst in november willen we het hebben over het verlies van een geliefde die is overleden. November is de maand van gedenken, tussen Allerzielen en Eeuwigheidszondag in. We komen bij elkaar om ons verlies te delen en wat het met ons doet, en om te bespreken hoe de kerk en hoe geloof daar een rol in speelt, of moet spelen.

We dachten aan maandag 13 november om 20.00uur in Lux Mundi. Als je wel wilt komen, maar dit moment niet fijn is, laat je het dan weten? Bij ds. Harmke harmkeheuver@gmail.com 06-40375901 of Erica van Zessen ericavanzessen@gmail.com 06-45269594



Jeugddienst MUZIEK

met ds. Harmke Heuver

zondag 19 november

aanvang:



Het wordt de hoogste tijd: op 19 november houden we weer eens een jeugddienst. Een kerkdienst dus, voor iedereen die wil komen, maar in het bijzonder voor en door de jeugd. Als uitloper van de maand van de muziek wordt het thema: Muziek! Het wordt een muzikale kerkdienst waarin de jeugd de liederen mag kiezen en samen zingen en luisteren centraal staan. Voorganger/begeleider is dominee Harmke. Van harte welkom!

Liturgisch bloemschikken

donderdag 23 november

aanvang 20.00u



Margret Eveleens verzorgt al jaren de prachtige liturgische bloemstukken in onze kerk.

Waarom liturgisch bloemschikken? Waar moet op gelet worden en welke materialen mogen er gebruik worden?

Donderdag 23 november komt Margret vertellen over liturgisch bloemschikken en gaan we ook zelf aan de slag.

Inloop voor koffie en thee 19.45 uur; 20.00 uur start de avond.

HARTELIJK WELKOM op deze leerzame en inspirerende avond.

REQUIEM viering *met ds. Erick Versloot*

26 november, Eeuwigheidszondag
aanvang 18.30 u

Predikant en muzikant ds. Erick Versloot neemt ons mee in een reis door de Bijbel, zijn vertelling van verhalen achter de liederen en de vertolking van liederen. Een troostrijke muzikale dienst. Meer informatie volgt in de Brief op Zondag en op facebook.



TOP2000DIENST OP WERELDREIS

17 december
aanvang 19.30 u

Met een beetje fantasie een jubileum, de **10^e** TOP2000

Dienst in Lux Mundi. Acht TOP2000diensten met publiek, één zonder publiek in coronajaar 2020 en in coronajaar 2021 de dienst uitgesmeerd over 2 TOP2000caféavonden. Gelukkig kunnen we net als vorig jaar, weer publiek verwachten. En dit jaar eropuit, een muzikale wereldreis met verhalen en teksten op 17 december! Een dienst met o.a. medewerking van POPKOOR **LET'S GET STARTED**. Een muzikaal feest in Lux Mundi!



Engelen in beeld: kunst– en vliegwerk

met Nel Rijnveld-Schep



zondag 10 december,
aanvang 18.30u

In de Adventstijd een dienst over beelden van engelen door de eeuwen heen. We kijken met name naar afbeeldingen van engelen bij Bijbelse verhalen maar ook naar engelen in reclame en moderne kunst. Bij de afbeeldingen wordt een toelichting gegeven: over details op schilderijen en beelden van de oude tot aan de moderne tijd.

We zingen ook liederen rond dit thema.



Kerstdienst

24 december 22.00 uur

Midden in de winternacht ging de hemel open! Joy to the World, the Lord is come!

Traditioneel komen we op de avond voor kerst bij elkaar om met elkaar de geboorte van Jezus te vieren. In het donker vieren we dat het Licht is geboren. Dit jaar doen we dat met het gospelkoor Rejoice, die in het voorjaar ook een keer bij ons te gast waren. Dat was zo'n succes dat we ze gevraagd hebben om onze kerstdienst ook te komen. Zoekend naar licht en swingend van vreugde gaan wij het kerstfeest in. Van harte welkom!

september - december 2023

