

Voordat Jezus geboren werd vertelden engelen over zijn komst. Ook na zijn geboorte zongen zij over het goede nieuws dat hij geboren is.

Gaan jullie mee op engelentocht in het dorp? Ga maar eens op pad en kijk eens goed om je heen. De engelen zijn te vinden achter verschillende ramen.



engel met
blauwe
vleugels

engel met
een hartje
in de
handen

engel met
de handen
gevouwen

engel
naast
kaarsen

engel met
dichte
ogen

engel met
een groen
kraagje

twee
engelen
hangend
in het raam

een ver-
lichte engel

een engel
in een
bloemen-
winkel

een engel
tussen de
sterren

engel met
roze
wangen

mooiste
engel van
het drop

De engelen zijn overal in Lexmond te vinden,
maar zoek vooral op de Dorpsstraat,
De Laak en Laakse Weide!

Heb je ze alle 12 gevonden?

Lever dan deze kaart in op

29 december tussen 13 en 15 uur

bij onze kraam voor 'De Beurs'

Dorpsstraat 69 in Lexmond

en neem jouw kerstgeschenk in ontvangst.

#kerstinvijfheerenlanden