
Orde van dienst

Zondag 18 februari 2024

Eerste zondag in de veertigdagentijd

(Online) kerkdienst
Protestantse Gemeente Lexmond



Voorganger

Ds. Harmke Heuver
Tieners van de catechese

Ouderling van dienst

Eip Aantjes

Organist/pianist

Erik van Middelkoop

Zondag 18 februari

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie

De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk.

De 3e collecte in de busjes bij de uitgang is bestemd voor het verduurzamen van de kerk

- 1) U kunt uw gift nu geven via de collectezakken.
- 2) U kunt uw gift voor de eerste collecte over te maken op: NL15 RABO 0336 0800 50 tnv
Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 18 februari
U kunt uw gift voor de tweede collecte overmaken op: NL24 RABO 0154 1505 68 tnv
Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 2 zondag 18 februari
- 3) U kunt uw gift ook overmaken met de betaalfunctie in de app Appostel.

Muziek

Lied voor de dienst: 283: 1, 2, 3, 4 'In de veelheid van geluiden'

Binnenkomst kerkenraad en voorganger

Aansteken van de tafelkaars, welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Gemeente gaat staan

Intochtslied: 939: 1, 3 'Op u alleen, mijn licht mijn kracht'

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gemeente gaat zitten

Kyriegebed

Gebed van de zondag door Jesse

Moment met de kinderen: kijken naar de puinhoop

Projectlied 'Wil je opstaan en Mij volgen' couplet 1 (2 x zingen)

De kinderen gaan naar hun eigen dienst en nemen het licht van de Paaskaars mee

Schriftlezing: Mattheus 16: 13-20

Preek door Floris & Ruben, ook namens Bart

Preek door Theresa & Nycke

Lied: 344 'Wij geloven één voor één'

Schriftlezing: Mattheus 16: 21-26

Preek door Lucas & Tess

Preek door Babette & Sytze

Lied: 'k stel mijn vertrouwen – in canon

Gebeden

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en nemen de plaat mee (beamer)

Collecte

De kinderen mogen tijdens de collecte opgehaald worden uit de crèche

Slotlied: 536: 1, 2, 3 'Alles wat over ons geschreven is'

Zegen

Beantwoord met een gezongen '**amen**'

BIJ HET VERLATEN

Na afloop van de zegen verlaten we de kerkzaal.

Een ieder wordt verzocht om de kerkzaal te verlaten nadat de kerkenraad de kerkzaal heeft verlaten. De achterste rijen eerst, opvolgend naar voren. Heel hartelijk dank.

Muziek