

Programma Lux Mundi

Eerste half
jaar 2024

VIEREN,
LEREN EN
DIENEN



Protestantse Gemeente Lux Mundi Lexmond

Lux Mundi programma Vieren, Leren en Dienen

1e half jaar 2024

Een heel nieuw jaar ligt voor ons. En dus ook een nieuw programma Lux Mundi. In dit boekje het programma voor de eerste helft van 2024. Met ook dit keer een combinatie van het Zondagavondprogramma en een aantal door-de weekse activiteiten.

Samen op kerkenpad, dit keer naar de Grote kerk in Vianen. Opnieuw 'dichter bij het lied' met ds. Erick Versloot. Kliederkerk en een mooi drieluik van leerdiensten. Goud van Oud met Palmpasen. Samen eten in de kerk. Schuif gerust aan... En wat te denken van Lux Mundi als groene kerk, en een avond over 'Wetende onwetendheid'. En er is meer. Ook voor u en ook voor jou.

Welkom in Lux Mundi!

=====

Voor vragen en suggesties over het programma:

Zondagavonden: Rob van der Wal, wal5@xs4all.nl

Werkgroep Leren: Erica van Zessen, ericavanzessen@gmail.com



Zondagavondprogramma

7 jan	-	
14 jan	-	
21 jan	19.30u	Avondgebed
28 jan	-	
4 febr	18.30u	Schuiif maar aan
11 febr	18.30u	Jeugdmeeting.
18 febr	18.30u	Leerdienst, ds. D. Steenks
25 febr	18.30u	Leerdienst, ds. C. van der Kooi
3 mrt	18.30u	Leerdienst, ds. S. Janse
10 mrt	-	
13 mrt	19.30u	Biddag, ds. H. A. Heuver
17 mrt	-	
24 mrt	18.30u	Palmpasen, Goud van Oud
31 mrt		Pasen, geen avonddienst
7 april	18.30u	Dichter bij het lied , ds. D.J. Versloot
14 april	16.00u	Kliederkerk
21 april	18.30u	Duurzaamheid, Mw. Kyra van der Grijn,
28 april	18.30u	Schuiif maar aan
5 mei	19.30u	Muzikale viering
12 mei	18.30u	Avondgebed
19 mei		Pinksteren, geen avonddienst
26 mei	18.30u	Themaviering Trinitatis, ds. W. A. Roskam
2 juni	18.30u	Heilig Avondmaal, ds. M. Snaterse
9 juni	18.30u	-
16 juni	18.30u	-
23 juni	18.30u	-

Programma Leren en Dienen

- 14 febr Aswoensdag: sobere maaltijd met ds. H.A. Heuver
febr/mrt Drieluik van leerdiensten
3 april Over de wetende onwetendheid, ds. Gert den Hartogh
21 april Lux Mundi...groene kerk?! , met Kyra van der Grijn
16 mei IDAHOT wake
27 juni Kerkenpad naar de Grote Kerk Vianen

Koffieochtenden in Lux Mundi

Op de tweede donderdag van de maand staat de deur van de Protestantse gemeente "Lux Mundi" open om gezellig een kopje thee of koffie te komen drinken met wat lekkers erbij.

Vanaf half 11 bent u van harte welkom!



Wanneer?

11 januari 8 februari 14 maart 11 april 2024
16 mei 13 juni 11 juli

Avondgebed

21 januari

12 mei

aanvang **19.30 uur**

In de eerst helft van 2024 staat er twee keer een avondgebed op het programma: een eenvoudige avondliturgie met liederen, gebeden en korte lezingen.

Een avondgebed duurt een klein halfuur en heeft een verstild, intiem karakter; stilte en muziek spelen een belangrijke rol. We beginnen en eindigen het avondgebed in stilte.

Na afloop is er koffie en thee.



Jeugdmeeting

11 februari

aanvang 18.30u

De invulling van deze dienst is nog niet helemaal bekend, maar dat het weer een leuke en gezellige avond wordt is zeker. Dus zet het alvast in je agenda en dan zien we jullie bij de jeugdmeeting!



'Schuif maar aan'

Wanneer: 4 februari en 28 april

Aanvang: 18.30 uur.

In het eerste half jaar van 2024 mogen wij u en jou weer twee keer uitnodigen voor een gezamenlijke broodmaaltijd.



Broodmaaltijden waarbij iedereen welkom is. Of u nu ouder of jonger bent, lid van Lux Mundi of niet. We eten samen en hebben tijd om met elkaar in gesprek te gaan over alles wat ons bezig houdt.

De thema's zijn nu nog een verrassing. Dit hoort u te zijner tijd

Samen eten scheidt verbondenheid.

Hartelijk welkom!

Aswoensdag 14 februari, 18.30u

met ds. H.A. Heuver

**Sobere Maaltijd met stilte, gebed, liederen,
schriftlezing en gesprek**



Aswoensdag, traditioneel het begin van de veertigdagentijd – een tijd van bezinning, boete en bekering.

Op 14 februari beginnen we aan een soort reis, wie weet waarheen? We gaan samen op weg naar het grootste feest van het jaar, het Paasfeest. Dan vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Om het licht en de vreugde van de opgestane Heer nog beter te kunnen ontvangen, kunnen we niet voorbijgaan aan het lijden en de dood. Van Jezus en van alle mensen op onze aarde. De veertigdagentijd is als een tocht door de woestijn. In een woestijn is het vaak stil en leeg. Ook wij maken het stil in ons hart om te kunnen bidden en we proberen iets te laten (te vasten) om meer ruimte te maken voor Jezus. De veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Op deze dag willen we samen aan tafel gaan. We delen een (sobere) maaltijd. En lezend, zingend en biddend beginnen we aan onze reis



Drieluik van leerdiensten.

Ieder jaar, tweede helft van februari en begin maart zijn er drie leerdiensten. Het onderwerp van de leerdiensten is het jaarlijkse PKN thema: 'Ga mee!'



'Ga mee!' betekent dat we op weg gaan. Als we op weg gaan, merken we dat het steeds drukker wordt op de weg. Dus moeten we goed de verkeersregels kennen en ons aanpassen aan nieuwe verkeersborden, wegmarkeringen en veranderde situaties.

Zo zijn we als gemeente ook op weg in een andere tijd als waarin de Bijbel is ontstaan. Dat vraagt van ons bezinning hoe we met de veranderingen in de huidige tijd omgaan. Drie predikanten zullen ons helpen om na te denken hoe we ons leven invullen als we mee-gaan en op weg zijn.

18 februari	Ds. D.H.J.Steenks uit Dordrecht
25 februari	Prof.dr.C.van der Kooi
3 maart	Dr. S.Janse

Dominee Steenks uit Dordrecht heeft zowel ervaringen als dorps-predikant en is nu stadspredikant. Hij is dus bekend met zowel de ontwikkelingen op het platteland als in de stad.

Professor van der Kooi heeft teksten uit de Bijbel voor economen doordacht en vond verrassende teksten voor economen.

Dominee Janse zal ons meenemen als we op weg zijn naar een 'Groene Kerk'.

Hartelijk welkom bij deze leerzame diensten!

Palmpasen

GOUD VAN OUD

24 maart, aanvang 18.30 u

Op veler verzoek staat er weer een GOUD VAN OUD viering op het programma. Een dienst met oude en vertrouwde liederen, met volop de gelegenheid om mee te zingen. Een dienst met medewerking van de Koperblazers uit Tienhoven en omgeving. En ook de welbekende Bovenstemzangers zullen hun medewerking verlenen.

Welkom in deze muzikale dienst!



Gezamenlijke activiteit met de beide kerken in Lexmond:

3 april, aanvang 20.00 uur

Plaats: De Voorhof



'Over de wetende onwetendheid'

Sinds januari 2020 is oud-Lexmonder Gert den Hartogh bezig geweest met de vertaling van het werk 'De docta ignorantia' van de Duitse theoloog en filosoof Nicolaus Cusanus, die leefde van 1401-1464. Na zijn overlijden is zijn werk lange tijd min of meer in de vergetelheid geraakt. Pas in de jaren '20 van de vorige eeuw kwam er langzaam maar zeker weer belangstelling voor hem. En kwam er dus ook weer belangstelling voor zijn theologische, filosofische en wiskundige werken. 'De docta ignorantia' (uit 1440), geschreven in het Latijn, is zonder meer zijn belangrijkste werk. De eerste Duitse vertaling verscheen in 1862. Daarna volgden er niet minder dan 33 verschillende vertalingen, - tot en met Chinees en Japans toe! Merkwaardigerwijs was een Nederlandse vertaling tot nu toe nooit verschenen... Toen Gert den Hartogh in de jaren '90 min of meer toevallig één van die vertalingen in handen kreeg, kreeg hij het idee om deze klus op zich te nemen. Hij begon ermee in januari 2020, - en toen een goede maand later de coronapandemie uitbrak, kreeg hij (onverwacht) voldoende tijd om er écht de schouders onder te zetten. Op 30 november 2023 is de vertaling gepubliceerd.

Omdat hij, als geboren en getogen Lexmonder, ook in Lexmond belangstelling voor zijn hoofdpersoon wil wekken, wil hij graag voor een belangstellend publiek een inleiding over Nicolaus Cusanus en zijn werk houden. En reken maar dat er heel wat opmerkelijke verhalen over deze opmerkelijke man te vertellen zijn!

Van harte welkom op deze leerzame avond!

Na afloop van de avond is er voor alle aanwezigen nog een bijzondere traktatie, afkomstig uit Cusanus' geboortestreek...



Dichter bij het lied

7 april, aanvang 18.30 u

Een dienst met ds. Erick Versloot. Elk jaar weer een bijzondere dienst, waarin Erick Versloot zelf orgel en piano speelt. Samen zingen en luisteren we naar bekende en minder bekende bijbelse liederen. Een avond met liederen, uitleg en teksten rondom kansel en orgel.



Kliederkerk

14 april
aanvang 16.00u

Samen ontdekken, samen vieren, samen eten, tijdens Kliederkerk staat een bijbelverhaal of bijbels thema centraal. Deze verhalen worden op een creatieve wijze ontdekt en verwerkt. Dit doen we door middel van samen te kliederen (knutselen, kleuren activiteiten, ect.) en samen te vieren. Op deze manier kun je ontdekken wat geloven in God en het leven van Jezus betekent in het alledaagse leven. Ter afsluiting willen we samen eten met elkaar.

Kliederkerk is leuk voor alle leeftijden



Lux Mundi...een groene kerk?!

21 april, aanvang 19.00u

U/ jij heeft vast al gemerkt dat de diaconie bezig is de mogelijkheden te onderzoeken om een groene kerk te worden. Dit proces gaat stapje voor stapje en er gebeuren al mooie dingen.



Wat hier heel mooi bij aansluit is het volgende:

Op **21 april 2024, 's avonds om 19.00 uur** gaan we luisteren naar- en in gesprek met Kyra van der Grijn. Kyra (19) woont in Goudriaan. Ze is derdejaars student aan de opleiding Management in de Zorg van de Hogeschool Utrecht. Verder is ze actief in de klankbordgroep (dorpsraad) van Goudriaan en in een duurzaamheidsgroep van Goudriaan en Ottoland.

Kyra won de aanmoedigingsprijs bij de Groene Preek-wedstrijd. Ze schreef een preek over klimaatverandering en menselijk gedrag. Haar preek viel de jury op vanwege haar reflectie op het soms gepolariseerde klimaatdebat en haar oproep aan iedereen om rust te zoeken in de natuur, dichtbij God, maar ook door haar jeugdige leeftijd van 19 jaar.



Kyra: 'Ik denk dat we weleens onderschatten hoe het ertoe doet wat we doen'.

**Allen hartelijk welkom op deze interessante
avond!**

IDAHOT-wake

donderdag 16 mei,
aanvang 19.30u



Op vrijdag 17 mei is het Internationale Dag tegen Homofobie en Trans-fobie (IDAHOT).

Op de avond voorafgaand aan IDAHOT, op donderdagavond 16 mei om 19.30 uur organiseert Lux Mundi een wake (avondgebed) om het geweld en de discriminatie waar LHBTI'ers (Lesbisch Homoseksueel Biseksueel Transgender Intersekse-personen) wereldwijd, binnen en buiten de kerk, onder lijden te gedenken. Sinds enige jaren organiseren kerken in tientallen Europese plaatsen IDAHOT-wakes. Sinds 2017 participeert Lexmond en ook dit jaar is er weer zo'n avondgebed in ons dorp.

Anders dan andere jaren zijn dit jaar het moment in de week en de vorm die we als werkgroep hebben gekozen. We kiezen voor de avond voorafgaand aan 17 mei. Op die manier willen we ons de bewustwording van de thematiek voorafgaand aan de dag zelf te binnen brengen. Zodat we bij de aanblik van de gehesen pride-vlag op 17 mei in gedachten terug kunnen naar waar we voor gewaakt en gebeden hebben. Naast dat we met stilte en woorden, met liederen, lezingen, gebeden en getuigenissen van LHBTI'ers zelf vorm geven aan de wake, willen we dit jaar ook met elkaar het Avondmaal vieren. Aan de Maaltijd van de Heer vieren we onze eenheid in Christus en gedenken en verwachten we de heelwording van de mensheid en de wereld.

Gezamenlijk wordt het vertrouwen uitgesproken dat onder de hemel ruimte voor iedereen is, zonder onderscheid. Met de IDAHOT-wake wil de werkgroep de hoop levend houden dat die ruimte er eens in de hele wereld zal zijn.

Meedenken of meehelpen? Ligt deze thematiek je na aan het hart of heb je er in je persoonlijke leven mee te maken en wil je bijdragen aan de voorbereiding of uitvoering van deze wake? Neem dan contact op met Wilco van Snippenberg via 06-48472778 of cwjvs@hotmail.com

Avond van het feest van Trinitatis

met ds. Willem Roskam

26 mei, aanvang 18.30u

Op de oude kalender van de kerk komt al heel lang als afsluiting van de grote feesttijd het feest van Trinitatis voor. Na Pinksteren ronden we de grote feesten met een mooie viering rondom de Drie-ene God af. Vader, Zoon en heilige Geest verkeren met elkaar in een dans van liefde, en hun liefde nodigt ook ons uit om mee te doen. Sommigen van ons zijn op grond van het christelijke geloof zelfs verboden te dansen (te lichtzinnig vertier!) maar daar vallen met de christelijke godsleer toch wel wat vraagtekens bij te zetten. Hoe kan het dat de christelijke traditie een wat moeizame verhouding kent met het lichamelijke leven? Op zondagavond 26 mei klinkt muziek die je in de eeuwenoude beweging opneemt, en duiken we in de dans van 'ver voor ons begin' (LB 706).

ds. Willem Roskam

Kerkenpad

donderdag 27 juni

We gaan weer op Kerkenpad!

Donderdagavond 27 juni a.s. zijn we welkom in de Grote Kerk in Vianen, waar we een rondleiding krijgen in deze prachtige

oude kerk. Een mooi ritje op de fiets voor de liefhebbers. Maar ook vervoer per auto is natuurlijk een mogelijkheid. Na afloop zijn we welkom voor een drankje bij Frits en Adri Poppen in Vianen. Met mooi weer, succes gegarandeerd!



.

